



עיתון פנימי לתלמידות בית ספר נט

שליחותנו



ו' שבט שלי



**ו' שבט. יום שמרגש כל חסיד, הרי ביום זה קיבלנו את הרבי.
בי' שבט הרבי עלה לנשיאות לא רק עבור כלל החסידים,
אלא גם עבור כל אחד מאתנו באופן אישי.
לרגל ראש השנה להתקשרות, מדברות נציגות בית הספר
על היום שבזכותו כל אחת מאתנו זוכה להיות חסידה של הרבי.**



חני גולדשמיד
כיתה ב'

מוסי גורליק
כיתה ב'



י' שבט שלי

מהו י' שבט בשבילך?

שבת נוספת תדליק נרות שבת ושעוד נער
יניח תפילין. ואני יודעת שבפעולות האלו גם
אני מקרבת את הגאולה.

גולדי מונדשיין: י' שבט בשבילי הוא יום של
התקשרות לרבי. כשהרבי נהיה רבי, מיד כל
החסידיים נהיו מקושרים אליו, וגם היום אני
משתדלת להוסיף בהתקשרות לרבי ביום
הזה.

דבורי כהן: י' שבט בשבילי זהו יום מיוחד. יום
התקשרות. ביום זה הרבי קיבל אותנו -
ואנחנו קיבלנו אותו. יום זה הוא בעצם מיוחד
לחסידיים בפרט, ולעולם בכלל. ביום זה- הרבי
קיבל על עצמו את הנשיאות!

אילו לא היה יום זה, החסידות וחב"ד לא
הייתה מגיעה לאיפה שהיא כיום. לכן, י' שבט
הוא יום מיוחד מאד. ביום הזה, קבלנו רבי!!!
מהיום הזה והלאה- חסידות חב"ד בידיעה
ברורה, שיש מה לעשות, יש מה לפעול,
ובעצם- יש לנו רבי!

חני גולדשמיד: בי' שבט אני שמחה כי הרבי
נהיה רבי.

מוסי גורליק: ביום הזה הרבי שלנו נהיה רבי!
ראש בני ישראל.

רוחלה אלפרוביץ': זה יום שבו אני שמחה כי
הרבי קיבל את הנשיאות.

חסי וילהלם: י' שבט בשבילי זה יום מיוחד
מאוד ואני מרגישה מאוד שמחה ביום הזה.

מוסיא וולף: בשבילי י' שבט זהו יום, בו אני
מתקשרת יותר לרבי, זהו יום בו אני
משתדלת לעשות את המטלה שבשבילה
הרבי שלח אותי לכאן. מנסה ביתר שאת
להגשים את החלום של הרבי. רוצה להראות
שכל העבודה של הרבי לא הייתה לשווא!

אני חושבת על כך שבזכות ההנהגה של
הרבי יש בכל העולם שלוחים רבים, שפועלים
ועושים המון, בשביל לקרב עוד יהודי אחד,

כיצד התכוננת לי' שבט?

רוחלה אלפרוביץ': למדתי את המאמר בעל
פה.

חסי וילהלם: התכוננתי על ידי שלמדתי באתי
לגני בעל פה.

חני גולדשמיד: שיננתי בעל פה את באתי
לגני.

מוסי גורליק: השתדלתי להתפלל
בכוונה ולמדתי חמש עשרה שורות
מהמאמר באתי לגני בעל פה.

דבורי כהן: אני למדתי באתי לגני בעל פה, הפנמתי את זה שלא מספיק לזכור בלי לעשות אך כמובן שאי אפשר לפעול בלי להיזכר. עלינו להיזכר במי ששלח אותנו- להיות מחוברים למקור, ועל ידי זה נדע כיצד לפעול וכך בעז"ה נגיע לגאולה האמיתית והשלימה!

מוסיא וולף: ליום זה התכוננתי בלימוד קצת מהמאמר "באתי לגני", בקריאה על היום הקדוש הזה ובכמה החלטות טובות שקיבלתי על עצמי.

גולדי מונדשיין: למדתי בע"פ באתי לגני והשתתפתי במבצע של הבית ספר נט.

כיצד מתבטאת אצלך ההתקשרות לרבי?

גולדי מונדשיין: אני מרגישה את ההתקשרות בעיקר כשאני כותבת לרבי. כי אז אני ממש מרגישה שאני מדברת עם הרבי והוא שומע אותי ועוזר לי.

דבורי כהן: אני לומדת שיחה מדי שבוע בשיעור, ומשתדלת בשולחן שבת להגיד אותה בהתלהבות ובחיות. בכיתה אנחנו לומדות מדי שבוע ענייני גאולה ומשיח, ובעצם, עצם זה שאני פועלת בשליחות, מראה דוגמא חיה, עושה את רצון הרבי, זו ההתקשרות הכי טובה וההכנה הכי ראויה לקראת היום הבהיר י' שבט!

חני גולדשמיד: אני משתדלת לעשות מעשים טובים ולעשות את רצון הרבי.

מוסי גורליק: אני עושה את השליחות שהרבי נתן לנו. אני דואגת שהילדים בגן אצלנו ילכו עם כיפה וציצית ושיברכו לפני האוכל וברכת המזון. יש לי חת"ת וקופת צדקה בחדר.

רוחלה אלפרוביץ: אני עושה מצוות ומאירה את העולם.

חסי וילהלם: כשאני לומדת את באתי לגני ואני לומדת את השיחות של הרבי כל שבוע אז אני מרגישה שאני מאוד מקושרת לרבי.

מוסיא וולף: אצלי התקשרות לרבי מתבטאת לא רק בכתיבת פ"נ, אלא גם בציור פניו במוחי, ובמחשבה עליו ברגעים שקצת קשה לי בשליחות.

תודה לנציגות המקסימות ששיתפו אותנו בתחושותיהן לכבוד י' שבט. שנזכה כולנו לגרום לרבי הרבה נחת ולהביא יחד את הגאולה השלימה!

הצגות

אניגה



י"ש בט בבית הספר
 היה יום עוצמתי ומרגש,
 שללא ספק ישאיר עלינו רושם לזמן רב.
 בהתרגשות רבה ציינו את יום קבלת הנשיאות
 בהתוועדויות חגיגיות ומרתקות, משחקים מעניינים
 ומלאי תוכן, יצירות מיוחדות, ועוד.
 קבלו הצצה קטנה:



גם בכיתות הגן
 התוועדנו כמו ביום הקדוש
 ולמדנו כיצד להתקשר לרבי



הצגו נט

אניגה



בשיעור חברה בכיתה ו'
הכנו לכבוד שבת עוגות מעוטרות
במגוון עיטורים וכיתובים.
לבריאות!



בכיתה ה'
בשיעור 'חיים תניא',
אנו לומדות על שתי
הנפשות. הכנו 'מד נפש',
סימניה שבצידה האחד תכונות
ומאפיינים של הנפש האלוקית
ובצד השני של הנפש הבהמית.



באמצעות ה'מד' נוכל לשייך את
המעשים שלנו לצד הנכון
ונדע בכל רגע איזו נפש
משפיעה עלינו.

מזל טוב



