



עיתון פנימי לתלמידות בית ספר נט

שליחותנו



עטרת מלכות



ביום שני הקרוב, כ"ב שבט, יחול יום הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא, אשת הרבי. ביום זה תעלינה על קברה אלפי שלוחות הרבי, שהתאספו בימים אלו לכינוס השלוחות העולמי. הרבנית, לצד היותה אשת הרבי, ואישה גדולה בזכות עצמה, הצטיינה ברגישותה המיוחדת כלפי הזולת, כפי שניתן לראות בסיפורים שלפנינו:

אחד התמימים נתבקש פעם להביא לביתה כמה מצרכים שהרבנית הזמינה במכולת. הוא הזדרז לבצע את השליחות, וכשהגיע לביתה, לאחר שהרבנית הודתה לו - אמר כי בעל המכולת ביקש ממנו לקחת כמה בקבוקי שתיה ריקים ולהחזירם לחנות. "בסדר", אמרה הרבנית, "תביא את העגלה לדלת השניה ושם תקח את הבקבוקים". כשהבחור השיב בפשטות שלא בא עם עגלה, סירבה הרבנית בכל תוקף לאפשר לו לקחת את הבקבוקים הריקים.

* * *

מספר ר' בערל יוניק: בליל שבת האחרון לחייה של הרבנית, הייתה לי הזכות להיכנס אליה לביקור אחר התפילה. אשתי נסעה לאותה שבת לכנוס השנתי של נשות חב"ד במיאמי, ונכנסתי לביקור עם בתי חנה. הרבנית ע"ה שוחחה הרבה עם הילדה. היא שאלה אותה האם היא מתגעגעת לאמה, התעניינה על מצב הלימודים ועל כל בני המשפחה בפרוטרוט. בחוץ היה מאד קר, והרבנית אמרה במהלך השיחה: כשאני נזכרת שאתם צריכים ללכת עוד מעט ברחוב, נהיה לי קר מעכשיו.

* * *

בפעם אחרת אמרה הרבנית לילדה שביקרה אותה בליל שבת קודש: "אני חייבת לך ולאחייך גלידה מהזדמנות קודמת, אבל הרי עדיין לא שמעת קידוש"



כאן פורחות בניף

בתחילת השבוע ציינו בכל הכיתות את ראש השנה לאילנות. הנינו מפירות טעימים, יצירות פורחות ופעילויות מעניינות, ולמדנו כיצד לצמוח לאילנות איתנים, עמוסים במעשים טובים.

נוגה א'



הכנו לכבוד ט"ו בשבט סלט מפירות הדר משובחים. היה טעים ובריא.



נוגה ב'



חגגנו את מסיבת ט"ו בשבט והכנו "איש פירות"



נוגה ג'



ערכנו בוקר כיתה אותו תכננו והפקנו לגמרי בעצמנו! פתחנו בדבר תורה - מכתב של הרבי הקשור ליום, צפינו בהצגה על עצים בימות המשיח, הייתה גם מקהלה, חידות ואפילו משחק! הדובדבן שבקצפת היה, כמובן, שיפודי הפירות שהכנו.



מזל טוב



כאן פורחות בניף

נוגה צ'



יצרנו יצירות מקוריות מפירות ולמדנו מהעצים להעניק זו לזו



נוגה א'



חגגנו את חג האילנות בבוקר עמוס וחוייתי. פתחנו בדבר תורה- מהותו של העץ וההשוואה ליהודי, צפינו בוידאו של הרבי, הכנו ממתק שוקולד עם חתיכות פירות יבשים, ולסיום פתחנו את ההפתעה ששלחה המורה לפני כחודשיים - מחזיק מפתחות בצורת עץ, עליו כתבנו וקישטנו בטוליפ צבעוני את השם, שיזכיר לנו תמיד כי האדם עץ השדה.



הפינה של בנות המלך



גם פעילות בת מלך נט הטבוע
סבבה סביב האילנות והפריחה,
לכבוד ט"ו בטבת

בכיתה א' למדנו על 'כי האדם עץ השדה', ואיך הכל מתחיל מהשורש

בכיתה ב' למדנו על הטוב הגנוז בכל אחד, וראינו כי אפילו בתפוח טמון כוכב. צבענו דף צביעה ושיחקנו במשחק תפוחים לתוך הסל



בכיתה ג' שיחקנו בחידון פירות והכנו סלסילה מבקבוקים



בכיתה ד' יצרנו עץ מגזרי נייר



ה-מ-פ-ג-ש



לתלמידות ומורות בית הספר יש תמיד חלום משותף: לפגוש זו את זו במציאות. השבוע החלום הזה התגשם לנציגות הרבות שלנו, שהגיעו לכינוס השליחות. הגענו למפגש אמיתי - אמיתי בארגון המורה רחלי בלוי, ונהנינו ממשחקים מעניינים, יצירה מיוחדת, והעיקר - אווירה של 'ביחד'.

