



עיתון פנימי להלמידות בית ספר נט

שליחותנו

גם אני שליחה?

מספרת גב' רבקה קארף:

מאז היותי תינוקת, זכיתי לגדול בשליחות הרבי בחרקוב, עם הוריי השלוחים – משפחת מוסקוביץ'. אך לא תמיד הרגשתי את הזכות שבכך.

לפעמים הייתי חושבת לעצמי, שהשלוחים האמיתיים כאן הם הוריי, ולא אני. אותם הרבי שלח לחרקוב, ואילו אני 'סתם' נמצאת כאן.

פעם אחת העזתי אף לומר זאת לאבי: "מה אני אשמה שהרבי שלח אותך?" שאלתי "אני חיה בחרקוב, רחוק מכל ריכוז חב"ד, בלי שאף אחד שאל או בחר אותי במיוחד לשליחות של הרבי".

את התשובה של אבא לא אשכח לעולם. הוא פנה להדליק את מכשיר הוידאו וקרא לי

לראות איתו קטע מחלוקת דולרים אצל הרבי.

היה זה תור של נשים שעברו ליד הרבי, ולכל אחת הרבי נתן דולר לצדקה. לפתע, בין העוברות אני רואה את אמא שלי, ובידה תינוקת קטנה, בת חמישה חודשים.

הרבי העניק לאימי דולר, ולפני שהמשיכה ללכת שאל אותה: "גם התינוקת נוסעת איתך לחרקוב?" כשאימי השיבה בחיוב, הרבי הסתכל על התינוקת ונתן בידה הקטנה דולר לברכה.

אבא שלי כיבה את הוידאו, ואני ידעתי שברגע זה קיבלתי מהרבי את התשובה לטענתי. כן, ניחשתם נכון. אני הייתי אותה תינוקת קטנה, שהרבי שלח במיוחד לחרקוב.

גם אני שליחה.

רבקה (התינוקת) מקבלת את הדולר מהרבי



מדל טוב

שרה
חיטריק

כיתה ד'
א' כסלו

מושקא
חבבו

כיתה א'
כ"ה חשוון

הצגות

אניגמה



ברגל ימין

נעליים. זה היה הנושא המקורי של בוקר הכיתה שלנו – בכיתה ד'. הבוקר היה מלא בחוויות, וכולן קשורות לנעליים. שמענו סיפור חסידי בנושא, הייתה לנו "דריסת רגל" במטבח עם קינוחים נפלאים, זיהינו נעלים אחת של השנייה, והכנו מזכרת שתזכיר לנו להתחיל את הבוקר ברגל ימין



אם היינו יכולות לעבור במסדרון של בית הספר, היינו שומעות השבוע מכל עבר ניגונים חסידיים. בכל הכיתות ציינו את כ' חשון בהתוועדות חסידית ובחיות מיוחדת. קבלו הצעה להתוועדות בכיתה ו':

למי אנחנו שייכות? 1



ליובאוויטש

רוסטוב

ניקוליב

הצצו נט

אניגה



הייתן מאמינות שהקישוטים היפים האלו עשויים פשוט... מניירות? בשיעור חברה בכיתה ו' למדנו טכניקה מיוחדת של גלגולי נייר והכנו יצירות יפות ומקוריות.



מזהות על מה למדנו בכיתה ג'?
כמובן, על נס חציית הירדן.
הכנו בעצמנו מוצגים מעניינים
על הנלמד, נכון שהם יפים?



השליחות הצעירות



כינוס השלוחים הוא זמן מרגש לכל חסיד, ובמיוחד לנו – תלמידות בית ספר נט, שנפלה בחלקנו זכות ייחודית, לגדול בשליחות הרבי כבר מילדות. לרגל הכינוס, יצאנו לראיין שלוש מתלמידות בית הספר, על החיים במקום השליחות.

כיצד תורם לך בית ספר נט?

מוסי: בית ספר נט תורם לי המון! הבנות המקומיות לא ממש מבינות אותי, וכשיש בנות כמוך שהן גם שליחות ויכולות להבין, זה ממש כיף!

לאה: למרות שיש לנו בית ספר, הבנות שלומדות בו לא שומרות תורה ומצוות. בבית ספר נט יש לי עוד חברות, שליחות כמוני!

מוסיא: בכל המובנים! בחברה, ברמה הגבוהה של הלימוד, ובאווירה חסידית, ייחודית ומלכדת שאין לי פה בסוצ'.

כשליחה צעירה, בוודאי יש לך תפקידים משלך בשליחות. תוכלי לספר לנו עליהם?

לאה: בכל יום שישי אני מחלקת נש"ק בבית הספר. בחגים, בבית הכנסת, אני עוזרת לנשים למצוא את התפילה בסידור. כל שבת בבוקר בזמן התפילה אני עושה מסיבות שבת לילדים.

מוסיא: קודם כל אני משתדלת פשוט להיות דוגמא! להתנהג כילדה חסידית ושליחה של הרבי. יש לי גם הרבה תפקידים בבית חב"ד: להיות עם הילדים של הגן, לתרגם דברים, לפעמים לעצב, להפריש חלה, לארגן את המקום לשיעור, לאפות מנות אחרונות לשבת, לערוך שולחנות בשבת, לעזור לנשים בתפילה. ובעיקר בעיקר לתת דוגמא!

כמה זמן משפחתך כבר נמצאת בשליחות?

מוסי: השנה זו השנה האחת עשרה.

לאה: אני ומשפחתי נמצאים אהת עשרה שנים בשליחות בבאקו, הגענו כשהייתי בת שנה.

מוסיא: כבר ארבע עשרה שנה.

ספרי לנו על משהו מיוחד שיש רק בשליחות במקום מגוריך.

מוסי: רק אצלנו מדברים את השפה הגרוזינית...

מוסיא: נערכה פה אולימפיאדת החורף של שנת 2014 והגיעו לכאן הרבה שחקנים מכל העולם וביניהם הרבה יהודים. זה היה כלי גדול מאוד לקירוב יהודים מכל העולם לתורה ומצוות. כמו כן, סוצ' היא העיר הארוכה ביותר על חוף ים.

האם יש לך חברות במקום שליחותך?

מוסי: כן, יש לי. אנחנו מפעילים כאן בית ספר ויש כיתות ומורות אז יש גם חברות.

לאה: יש לנו ברוך ה' בית ספר בעיר, ויש לי שם חברות בנות כיתתי.

מוסיא: שלוש בנות שהיו איתי בגן ואני שומרת איתן על קשר מידי פעם.



מוסי קוזלובסקי
כיתה ו'
טביליסי, גיאורגיה



לאה לואיס
כיתה ז'
באקו, אזרבייג'אן



מוסיא איידלקופ
כיתה ח'
סוצ'י, רוסיה

תורה, ולעומת זאת יש עניין אחר בבית חב"ד שצריכים בשבילו כסף. אבא שלי דיבר עם המשפיע שלו והמשפיע אמר שהיהודי המקורב יתרום ספר תורה כמו שרצה, ובעזרת ה' גם העניין השני יסתדר. ולבסוף המקורב הגיע לאבא שלי ואמר לו שהוא החליט גם לתרום ספר תורה וגם לתת תרומה לעניין שאבא שלי היה צריך.

מה, לדעתך, מרוויחה ילדה שחיה בשליחות?

מוסי: אולי מבחינה גשמית היא יותר רחוקה אבל ברוחניות היא הכי קרובה! היא זוכה להיכנס לאווירת שליחות עוד בצעירותה, להתרגל לשפה ולמקום, היא עוזרת הרבה יותר מילדה רגילה, היא לומדת להתגבר על מכשולים ולרוב גם להתרגל למחשב...

לאה: היא זוכה לקרב יהודים, וכמובן להביא את המשיח!

מוסיא: לדעתי ילדה שליחה מקבלת את היחס המיוחד של הרבי לשלוחים! הרבי דיבר כל כך הרבה על כך שהשלוחים הם הילדים שלו! הם הקרובים אליו והוא הכי הכי קרוב אליהם!!

לסיכום, מה את מאחלת לחברותיך השליחות?

מוסי: כל אחת ואחת היא בעלת יכולות מיחדות, תשתמשו בהן רק לטובה! ובהצלחה!

לאה: שתמיד תזכרו שעוד פעולה קטנה מביאה את המשיח!

מוסיא: הצלחה בכל העניינים ובמיוחד בשליחות! שתמיד נזכור שהרבי אתנו בכל מצב, ותמיד יהיה לנו את אותו מרץ ושמחה להמשיך בשליחות שתביא את הגאולה תיכף ומיד ממש!

מוסי: אני עוזרת בהכנות לשבת: חלות, עריכת שולחן. אני עוזרת גם בקירוב הילדים ואפילו מתרגמת.

האם יש לך תפקידים נוספים כשאבא נוסע לכינוס השלוחים?

מוסי: כשאבא נוסע אני "האמא" הקטנה. אני מכינה את האוכל משכיבה את הילדים, מספרת להם סיפור ועוד.

לאה: בעיקר בעזרה לאמא בבית.

מוסיא: בעיקר בבית, לעזור יותר לאמא, וגם בבית הכנסת.

ספרי לנו חוויה מיוחדת שזכורה לך מבית חב"ד.

מוסי: אנחנו באמצע בניית בית חב"ד השבוע זו תיהיה הסעודה הראשונה! אבל יש לי חוויות מהבנייה שלה.. לבחור צבע לקיר לקנות מנורות כיור ספלים

לאה: אני מתחברת לבית ספר נט מחדר בבית הספר שלנו בבאקו. פעם אחת, כשהתפללתי שמונה עשרה בחדר, נכנסה ילדה אחת מהכיתה שלי לשאול אותי משהו. היא קוראת לי ואני כמובן לא יכולה לענות באמצע שמונה עשרה... כשגמרתי את התפילה היא כבר הלכה, אבל למחרת הסברתי לה מדוע לא עניתי. היא מאוד התפעלה!

מוסיא: לפני בערך שלוש שנים יהודי מפטרבורג רצה לתרום ספר תורה לסוצ'י. לא הרבה זמן אחרי שהתחילו לכתוב את ספר התורה, פונה מקורב מהקהילה שלנו לאבא שלי ואומר שהוא רוצה לתרום ספר תורה לעילוי נשמת אמא שלו. אבא שלי קצת התלבט: יש לנו הכנסת ספר תורה עוד כמה חודשים ולא ממש דחוף לנו עכשיו עוד ספר

הפינה של בנות המלך



בובות לבושות בצניעות בכיתה א', תצאיות אוריגמי בכיתה ג', קיפולי נייר בכיתה ה', אלו חלק מהיצירות ה'פהפיות' עמן חגג בת מלך נט את השבוע השני לפעילותו השנתית. השבוע עסקו הנסיכות בבגדים המלכותיים והצנועים שלהן.

תודה למדריכות ולמורה רחלי בלוי על התוכנית המעניינת!

כיתה ב'



כיתה א'



כיתה ד'



כיתה ג'



והנה בנות המלך שנענו לאתגר ושלחו אלינו סמל מעטה ידהן:

מוסי ווגנר
כיתה ד'



תנה רייזל בנין
כיתה ה'

כיתה ה'

