



# שליחתנו



עיתון פנימי לתלמידות בית ספר נט



## מזל טוב



מרגש לראות אותם ביחד, נכון?  
אותי הכי מרגש להשוב מה קורה אחרי  
התמונה הזו, איך הם מתפזרים לכל רחבי  
העולם, ובכל העוצמה האדירה הזו מכינים  
את העולם לקבלת פני מטווח!  
אגב, זיהיתן אולי את אבא שלי?



# הצגו נט

אניגה



בוקר טוב  
כיתה ד'



בכיתה ז' למדנו  
בתניא על דרך קצרה  
שהיא ארוכה ודרך ארוכה  
שהיא קצרה. כהכנה לשיעור  
ציירה כל אחת את הדרך מביתה  
ליעד מסויים בשתי אפשרויות -  
הדרך הרגילה ודרך ה'קיצור'

בשיעור דינים  
אנחנו לא רק לומדות,  
אנחנו גם מיישמות.  
תראו איך הדגמנו יפה  
את הלכות נטילת הידים,  
ממש לפי כל הכללים.

בכיתה ב' למדנו  
לכתוב נכון ולהשאיר רווח  
בין מילה אחת לשנייה.  
הנחנו עדש/שוקולד צ'יפס בין המילים,  
ולאחר שהשארנו רווחים כראוי -  
אכלנו את הממתקים.  
היה שיעור טעים!



# הצגו נט

אניגה



בכיתה ח' יצאנו לדרך עם פרויקט חדש: "מקושרות". הפרוייקט קושר בינינו, השליחות הצעירות, וחברות בנות גילנו הלומדות בכפר חב"ד, ויחד נתחזק בהתקשרות לרבי המשלח. אנחנו כבר מחכות למשימות שנבצע יחד, לפעילויות המשותפות, ולמכתבים ההדדיים. בתמונות תוכלו לראות הפתיחה המרגשת משני צידי המסך.



השבוע נהננו בכיתה ז' מבוקר כיתתי בנושא "לתת טיפה מעצמי". כבר מההזמנה המושקעת צפינו לבוקר כיתה מהנה במיוחד.



בליווי מצגת מקסימה, שמענו דבר תורה, הכנו לבד לבד פאי גלידה יפה וטעים, ניגנו ניגונים בליווי אורגנית, שמענו סיפור חסידי, הכנו יצירה חמודה, שיחקנו במשחק סולמות וחבלים חווייתי, ואפילו הכנו מזכרת שתזכיר לנו תמיד "לתת טיפה מעצמי".



# הפינה של בנות המלך



בבת מלך, איך לא, התכוננו השבוע בשמחה חסידית לראש תודש כסלו. הצגנו את מאורעות היום וגם ענינו על חידות, הכנו יצירות, וכמובן – רקדנו בשמחה לצלילי הניגון המיוחד.

גם בכיתות הגבוהות הורגשה היטב אוירת התודש החסידית. בפעילות קצבית ותווייתית נגענו בדילמות מעולם השליחות, ויצאנו עם תובנות, כוחות והרבה חיות.

## כיתה ג'



## כיתה א'



## כיתה ה'



## כיתה ד'



## כיתות ו'-ח'

