



ויקרא משה להושע בן נון יהושע  
שלח יג, טז.

## למה התפלל משה רק על יהושע

"ויקרא משה להושע בן נון יהושע" – "התפלל עליו י"ה יושיעך מעצת מרגלים". ואינו מובן: מדוע התפלל משה דוקא על יהושע ולא על שאר המרגלים? הרי כולם היו שלוחיו של משה. ובאם יש חשש "מעצת מרגלים" – למה לא התפלל גם עליהם שלא יכשלו בזה?!

...יש לומר בפשטות:

בכלל לא מצינו בתורה ענין התפילה בכל פעם ששולחים על איזו שליחות, גם אם היא שליחות הקשורה עם סכנת נפשות. ולדוגמא: א) כאשר שלח יעקב את יוסף לאֶקְחֵוּ (בִּידְעוּ שֶהֵם שׁוֹנָאִים אוֹתוֹ) לא מצינו שהתפלל עליו. ב) גבי יהושע גופא – במלחמת עמלק, ששלח משה רבינו את יהושע להלחם עם עמלק. ומכל מקום לא התפלל שיצליח במלחמתו. יתירה מזו: משה ראה בעצמו שהצלחת המלחמה תלויה בתפלת בני ישראל להקב"ה, וכמו שנאמר [1] "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל גו". ומכל מקום, לא התפלל במיוחד על יהושע ששלחו "צא הלחם בעמלק" [2].

על אחת כמה וכמה בנדון דידן, שאין המדובר בהצלה גשמית כי אם בהצלה רוחנית (י"ה יושיעך מעצת מרגלים) – שבזה לא שייך (על דרך הרגיל) ענין התפילה, שהרי זו סתירה לענין הבחירה. כלומר, באם משה היה מתפלל על כולם היה נמצא שהוא "אוסר" אותם באופן שהם מוכרחים לקיים את השליחות. ובמילא אין מקום כלל להקשות מדוע לא התפלל משה על שאר המרגלים.

ויחודו של יהושע, שמשום זה משה כן התפלל עליו – מובן בפשטות (ואין צורך שרש"י יכתוב זאת בפירושו): יהושע היה משַׁרְת משה, שלא ימיש מתוך האוהל, וכפי שלמדנו בפרשת בהעלותך [3] שרק יהושע "מִקְנָא אֶתָּה לִי (למשה)" ותבע ממה "אדוני משה כְּלָאֵם". ולכן מדה כנגד מדה, התפלל משה עליו (למרות שעל ידי תפלה זו נלקח ממנו ענין הבחירה).

על פי זה מובן גם כן הטעם מדוע נזכר בסיום הענין רק קָלֵב ("ועבדי כלב גו' והביאותיו גו'") ולא יהושע – כי רק אצל קָלֵב יש חידוש בכך שלא נכשל בעצת מרגלים. וכדיוק לשון הכתוב "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו", כלומר, הוא היה באותו הגדר של שאר המרגלים ומכל מקום "היתה רוח אחרת עמו". מה שאין כן יהושע לא היה מלכתחילה בגדר שאר המרגלים, כי נלקח ממנו ענין הבחירה על ידי תפלת משה. ולכן לא מגיע לו שכר ו"תודה" על כך.

משיחת ש"פ שלח, בלתי מוגה.

תו"מ ה'תשמ"ו ח"ג ע' 661

[1] שמות יז, א.

[2] שם, ט.

[3] במדבר יא, כח-כט.

פרויקט זו נוסד בימי השבעה לזכרון ולעייני הרב גבריאל נח זוגתו רבקה הי"ד  
- שלוחי כ"ק אדמו"ר במומבאי, אינדיא

נדפס ומופץ ע"י הרה"ת ר' שלמה לרר ומשפחתו שיחיו  
שלמה נחמ"ה, צבייה זלאטע רייזל, שמואל, מנחם מענדל, ישראל אריה לייב, יוסף יצחק,  
שניאור זלמן, חיה מושקא, אברהם דוד, אהרן, חנה